



Thuis in het Verpleeghuis
Waardigheid en trots op elke locatie

Rust en structuur in speciaal voor mensen met Korsakov ingericht Dijkhuis



Het leven van Jack Veenman (70) draaide om de alcohol. Als Korsakov-patiënt woont hij sinds 2001 in het Dijkhuis (onderdeel van Waardigheid en trots-aanbieder het Parkhuis). Dankzij de begeleiding is zijn leven op orde. Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ, bezoekt hem thuis om te ervaren hoe de zorg voor een speciale doelgroep geregeld is.

Het Dijkhuis, dat speciaal is ingericht voor mensen met Korsakov, heeft 42 bewoners van gemiddeld 55-60 jaar. Behalve gemeenschappelijke woonkamers hebben ze allen een eigen slaapkamer.

Rust en structuur

Jack Veenman praat vrijuit over zijn alcoholverslaving. 'Al vrij jong ben ik gaan drinken. Op mijn twintigste ben ik al eens opgenomen.' Na een gevarieerde loopbaan en een bewogen leven is hij zo'n vijftien jaar geleden opgenomen in wat nu het Parkhuis heet. 'Mijn huis was een puinhoop. Dat is de ellende met een verslaving: je let nergens meer op.'



Een terugvalkans is er altijd, erkent Veenman. ‘Ik heb wel zakflacons gehad. Die kun je verstoppen. Maar de begeleiding zoals nu in het Dijkhuis is voor mij subliem.’ Het Dijkhuis is een Bopz-aangemerkte instelling (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen), maar Jack Veenman is er vrijwillig. Hij vindt er de structuur die hij nodig heeft. Planmatig denken en handelen is een probleem voor mensen met Korsakov. Ze raken het overzicht kwijt. Mensen hebben geen inzicht in hun eigen ziekte, waardoor ze zichzelf voortdurend overschatten.

‘Hoe ziet de structuur er hier overdag uit?’, wil Ab Klink weten. ‘Overdag is er de werkplaats. De hele dag lekker bezig’, vertelt Jack Veenman. ‘Op maandagmiddag heb ik fysio en sporten. Donderdagochtend hebben we muziek, dat vind ik helemaal leuk. Maandagavond is soosavond. Het is niet mijn huis, het is mijn thuis. Ik voel me prettig in alle opzichten. Ik heb hier rust.’

Ab Klink vraagt aan Veenman of hij in het Dijkhuis wil blijven vanwege de goede begeleiding. ‘Jazeker. En ik wil mezelf niet teleurstellen. Ik heb zoveel gezien. Je weet nooit of er toch weer een struikelmoment komt, maar in principe heb ik mijn keus gemaakt. Tot aan mijn dood wil ik leven zoals ik nu leef.’

- Lees het volledige verhaal over Jack Veenman [‘Ik heb een keus gemaakt.’](https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/rust-en-structuur-in-speciaal-voor-mensen-met-korsakov-ingericht-dijkhuis/) op de website [Metzorgonline.nl](https://www.metzorgonline.nl)

Bron: Dit artikel is overgenomen van metzorgonline.nl, het digitale magazine over langdurige zorg van Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Meer weten

- Lees meer over [het verbetertraject dat het Parkhuis uitvoert](#) in het kader van Waardigheid en trots.

tags:

[Het Parkhuis](#) (10), [Vrijheidsbeperking](#) (86)

thema:

[Veiligheid](#) (254)