



Thuis in het Verpleeghuis
Waardigheid en trots op elke locatie

Sinterklaasfeest brengt jong en oud samen in het verpleeghuis



Basisschoolkinderen met Sint en piet op bezoek bij Huis het Woolde (Carintreggeland)

Bij Carintreggeland, huis het Woolde, zijn groep 1 en 2 van de Woolderschool op bezoek gekomen om Sinterklaas te vieren. De kinderen en bewoners zongen samen sinterklaasliedjes en vertelden elkaar over hoe zij sinterklaas vier(d)en. Als verrassing kwam ook de Sint zelf met 3 pieten nog langs om dit gezellige feest mee te maken. Compleet met strooigoed en cadeautje! #jongenoudismagisch

Bewoners met dementie van De Plataan zingen met basisschoolkinderen

Bij De Plataan, een kleinschalig wonen locatie van ZorgSpectrum voor mensen met dementie, kwamen de kinderen van basisschool De Wiekslag een uurtje langs om Sinterklaasliedjes te zingen.

Peuters en bewoners vieren samen Sinterklaas bij St. Jozefklooster

(De Waalboog)

Jong en oud leerden elkaar hun eigentijdse Sinterklaasliedjes en deden pieten oefeningen bij het St. Jozefklooster. Dat leverde waardevolle interactie op tussen de generaties. Onder het motto [#SamenMooieMomentjesMaken](#) organiseren het kinderdagverblijf en het verpleeghuis gezamenlijke activiteiten.

Meer weten

- Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? [Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.](#)

tags:

[Carintregeland](#) (13), [Dagbesteding](#) (84), [De Waalboog](#) (12), [ZorgSpectrum](#) (6)

thema:

[Wonen en welzijn](#) (251)